

Ervaar de mystiek van India

India is een land met een unieke cultuur en bijzondere gewoontes: de geuren en de kleuren, de bombastische maharadjapaleizen, de rijk gedecoreerde hindoeïstische tempels en de crematieplechtigheden aan de heilige Ganges zijn overweldigend.



Ervaar India in oud en nieuw Delhi, de Sikhtempel en de Chandni Chowk. In Mandawa zien wij de prachtige herenhuizen en de kleurrijke muurfresco's.

Jaipur de 'roze stad', verdeeld in de negen delen van het heelal, staat bol van historie en cultuur. Het City Palace complex heeft verschillende paleizen, paviljoens, tuinen en tempels. De stenen zonnewijzer van het observatorium staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. We gaan per jeep naar het Amber fort.

In Pachayat ervaar je het Indiase leven op het platteland. Spotten wij tijdens de game drives de tijgers in het Ranthambore NP? Ook de Nilgai, chinkara, lippenbeer, jakhals, krokodil en zo'n 300 soorten vogels leven in het park.



Wij dwalen door Fatehpur Sikri, de ruim 400 jaar oude verlaten rode zandstenen stad, gebouwd door de Grote Mughal-keizer Akbar.



Agra, het centrum van kunst, cultuur en handel, staat bekend om prachtig inlegwerk op marmer, speksteen, tapijten, borduurwerk met gouddraad en leerwerk. Ook bezoeken wij de Taj Mahal, een van de nieuwe wereldwonderen en het Fort, dat in een bocht van de rivier in het hart van Agra ligt. Met de trein door een prachtig landschap via Jhansi op het platteland naar Orchha, vol prachtige tempels en paleizen; een rustig dorpje aan de heilige Betwa rivier.

In Khajuraho zien wij de UNESCO-werelderfgoed tempels met erotische afbeeldingen uit de Kama Sutra. Allahabad is gelegen aan de samenvloeiing van de heilige rivieren Ganges, Yamuna en Sarasvati en trekt veel gelovigen. We maken een stadstour en bezoeken de villa Anand Bhawan, een heiligdom vol met kunstvoorwerpen.

Varanasi is de spirituele hoofdstad en een pelgrimsoord voor de hindoes. Ook is het beroemd om de zijdekunst in sari's en brokaten. We maken een city tour en tijdens een boottochtje op de heilige Ganges zien wij de trappen, waar leven en dood zich vermengen. 's Avonds wonen wij daar de Aarti-ceremonie bij.



Boeddha hield in 500 v.Chr. in Sarnath zijn eerste preek. Het museum presenteert een uitstekende collectie artefacten die verband houden met de Maurayan.

Natuurlijk bezoeken wij een aantal (vrouwen)projecten en sluiten af in Delhi met een gezellig afscheidsdiner, waarna wij naar het vliegveld vertrekken.

Meld je op tijd aan – de inschrijving sluit al op 3 januari!

Organisatie: RVAJ in samenwerking met ANWB. Richtprijs: 3.750 euro o.b.v. halfpension, incl. 5 lunches, excursies, fooienpot, visum, voorlichting en reünie. Excl. SGR, calamiteitenfonds, reserveringskosten en verzekeringen.

Toeslag 1pk: 689 euro (beperkt beschikbaar).

Inlichtingen: Mieke ✉ info@rvaj.nl, ☎ 06 1967 6522.