

***"Marokko is als een boom waarvan de wortels tot diep in Afrika reiken
en de bladeren van Europese frisheid genieten" (koning Hassan II).***

Marokko is een land van geuren, kleuren en het grote licht, met een bevolking die je recht in het hart raakt en met schoonheid in de koningssteden Marrakesh, Fès, Rabat en Mèknes, met hun fraaie paleizen, Koranscholen en indrukwekkende moskeeën.

We vliegen aan het einde van de middag rechtstreeks met Royal Air Maroc naar Casablanca. Daar maken we een stadsrondrit en bezoeken de deels in zee gebouwde moskee. In Rabat zien we de façade van het koninklijke paleis en bezoeken we de necropool Chellah, de Toren van Hassan en de kasbah van Oudaïa en wandelen door de kleine Andalusische tuin.

In Meknès zien we de moskee met het mausoleum van de sultan Moulay Ismaïl. In het Romeinse Volubilis, in de heuvels van het Rifgebergte, zien we prachtige mozaïeken.

De medina Fès el-Bali, een wirwar van wel 9.400 straatjes, ademt nog de authentieke Arabische sfeer. Dwalend door deze stad ervaren we het dagelijks leven. Slagers, groentekraampjes, schoenmakers, bakkerijen, leerlooiers en bepakte ezels. Fès heeft Arabisch-Andalusische bouwkunst. We bezoeken een Koranschool en de joodse wijk, met de oude begraafplaats en synagoge. Tijdens een foodtour genieten wij onze lunch.



Dan naar het zuiden; de Hoge Atlas over naar de oasestad Erfoud. We slapen in de woestijn en rijden per jeep door de woestijn-duinen voor een zonsopkomst. Na de 15 km lange Todrakloof een wandeling in de groene oase en door naar Boumalne.



Via de route van de duizend kasbahs rijden we naar de Dadèskloof en weer verder door het verlaten steen- en berglandschap naar Ouarzazate met bezoek aan de oude stadswijk en de kasbah van Taourirt.

In het voor films gebruikte Aït-Ben-Haddou bezoeken we een fraaie Unesco-kasbah. Daarna rijden we door het Hoge Atlasgebergte over de Tizi-n-Tichka-pas naar de rode stad Marrakesh; waar een gezellige, chaotische drukte heerst.

In Marrakesh zien we de graven van de Saadische koningen, het Bahiapaleis en wandelen we door de levendige medina en door de Majorelle-tuin. Tijdens het diner bewonderen wij de buikdanseressen en gaan daarna naar het Djemaa el-Fnapplein met slangenbezweerders en vele kraampjes.



Vanaf de vestingmuren in het vissersstadje Essaouira hebben we een prachtig uitzicht over de Atlantische Oceaan. Ook hier een medina om doorheen te dwalen en vele terrasjes.

Terug naar Casablanca rijden wij de fraaie kustroute met stops in Safi en El-Jadida. Natuurlijk bezoeken wij ook een (vrouwen)project.

Meld je uiterlijk 15 mei aan.

Organisatie: RVAJ in samenwerking met SRC. Richtprijs: 2.575 euro o.b.v. halfpension, incl. 6 lunches, excursies, fooienpot, voorlichting en reünie.

Excl. SGR, calamiteitenfonds, reserveringskosten en verzekeringen.

Toeslag 1pk: 360 euro (beperkt beschikbaar).

Inlichtingen: Francien Boersma ✉ francien@rvaj.nl, ☎ 06 2281 9920.