



**12-daagse rondreis door Marokko
vertrek 7 oktober 2024**

Reizen voor de Vrouw
met Aandacht voor Jou

DAGPROGRAMMA

Dag 1 ma. 7 okt. – Amsterdam – Casablanca (D)

Aan het einde van de middag vliegen we met Royal Air Maroc (RAM) rechtstreeks naar Marokko. In het hotel nog even een welkomstdrankje en dan lekker slapen.

Dag 2 di. 8 okt. – Casablanca en naar Rabat (OD)

We maken een stadsrondrit door Casablanca en bekijken de imposante en deels in zee gebouwde Hassan II-moskee. In het bijna duizend jaar oude Rabat zien we het 1.200 m lange paradeplein en de façade van het koninklijke paleis, bezoeken we de mystieke necropool Chellah en de Toren van Hassan. In de kasbah van Oudaïa wandelen we door de kleine Andalusische tuin.

Dag 3 wo. 9 okt. – via Meknès en Volubilis naar Fès (OLD)

In de kleinste konings- en vestingstad Meknès zien we de moskee met het mausoleum van sultan Moulay Ismaïl. In de heuvels van het Rifgebergte vinden we bij de opgravingen van de oude Romeinse stad Volubilis prachtige mozaïeken.

Dag 4 do. 10 okt. – de koningsstad Fès (OLD)

De medina Fès el-Bali, een wirwar van wel 9.400 straatjes, ademt nog de authentieke Arabische sfeer. Dwalend door deze stad ervaren we het dagelijks leven. Slagers, groentekraampjes, schoenmakers, bakkerijen waar de inwoners hun zelfgemaakte brood laten bakken, leerlooiers en bepakte ezels. Fès heeft fraaie Arabisch-Andalusische bouwkunst, zoals de Karaouiïne moskee en de Nejjarine fontein.

Onze lunch, een foodtour, bestaat uit heerlijke Marokkaanse gerechten en streetfood dat wij al wandelend door de medina tegenkomen.

We bezoeken een 14e-eeuwse Koranschool, het Seffarineplein waar leerlooiers hun vak uitoefenen en in de Joodse wijk, nabij het koninklijk paleis, zien we de oude begraafplaats en synagoge.

Dag 5 vr. 11 okt. – naar de zandduinen (OLD)

We rijden door de mooie cederwouden van het dunbevolkte Midden-Atlasgebergte en steken de Hoge Atlas over. Als we in de Zizvallei de palmbomen zien, hebben we het zuiden bereikt. We overnachten in de zandduinen van de woestijn nabij het dorpje Merzouga, zodat wij 's avonds kunnen genieten van een flonkerende sterrenhemel.

Dag 6 za. 12 okt. – woestijn, Todrakloof en naar Boumalne (OLD)

Vroeg in de ochtend maken we een landroverexcursie door het woestijnduingebied. In de zandduinen van Erg Chebbi beleven we de zonsopkomst. Na het ontbijt rijden we naar de spectaculaire 15 km-lange Todrakloof met loodrechte rotswanden van wel 300 meter hoog en maken een korte wandeling door de nabijgelegen groene oase.



**12-daagse rondreis door Marokko
vertrek 7 oktober 2024**

Reizen voor de Vrouw
met Aandacht voor Jou

DAGPROGRAMMA

Dag 7 zo. 13 okt. – Kasbahs en Ouarzazate (OD)

Via de route van de duizend kasbahs, een oude karavaanroute tussen de Atlantische Oceaan en Algerije, rijden we naar de prachtige Dadèskloof. Deze oase van rust heeft fascinerende rotsformaties en reusachtige kasbahs. Nadat we in El Kelâa zijn gestopt, reizen we via een totaal verlaten steen- en berglandschap voor de overnachting bij Ouarzazate, waar we door de oude stadswijk wandelen en de kasbah van Taourirt bewonderen.

Dag 8 ma. 14 okt. – via Aït-Ben-Haddou naar Marrakesh (OLD)

In het voor films, zoals Lawrence of Arabia, gebruikte Aït-Ben-Haddou bezoeken we een fraaie Unesco-kasbah. Daarna rijden we door het Hoge-Atlasgebergte over de 2.260 meter hoge Tizi-n-Tichka-pas naar de rode stad Marrakesh; waar een gezellige, chaotische drukte heerst.

Dag 9 di. 15 okt. – de rode koningsstad Marrakesh (OD)

In de eeuwenoude graftuin zien we de graven van de Saadische koningen. Dan naar het fraai gedecoreerde Bahiapaleis en de levendige medina. Ook bezoeken we het Berber museum en de Majorelle-tuin. Aan het einde van de dag komt het Djemaa el-Fnaplein tot leven met slangenbezweerders, lekkere hapjes en vele kraampjes. Tijdens het diner bewonderen wij de buikdanseressen. Ook staat er een theeceremonie op het programma.

Dag 10 wo. 16 okt. – naar het vissersstadje Essaouira (OD)

Onderweg zien we de vele Arganbomen. Vanaf de vestingmuren van Essaouira, ooit een beruchte piratenenclave, hebben we een prachtig uitzicht over de Atlantische Oceaan. Na de wandeling kan je dwalen door de smalle straatjes van de medina met wit en blauw gekleurde huizen en we eindigen de middag op een van de vele terrasjes.

Dag 11 do. 17 okt. – via Safi en El-Jadida naar Casablanca (OLD)

We rijden de fraaie kustroute met leuke stops in de plaatsjes Safi en El-Jadida naar Casablanca, alwaar wij 's avonds ons gezellige afscheidsdiner hebben.

Dag 12 vr. 18 okt. – vlucht Casablanca – Amsterdam (OL)

Rond de middag vliegen wij terug naar Schiphol waar wij aan het einde van de middag landen en dan terug kunnen kijken op een reis waar wij het Marokko van koning Hassan II hebben mogen ervaren.

***"Marokko is als een boom waarvan de wortels tot diep in Afrika reiken
en de bladeren van Europese frisheid genieten" (koning Hassan II).***

Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.